

Mo nr 6 3 1/2 seland littra I Bomärke

1679	Carin	
1697	h. Sara (g, Erik Pärsson ?) Erik 1691 Sara 1691	
1708	Anna piga	
1714	Anna piga och syster under Bölen 3	
	Erik Pålsson g. Karin Eriksdotter	köp av Erik O Krånge från Mo 4
1723	Jon Olofsson - 1751	
1737	Jon Jonsson g. Cecilia	
1744	Per Jonsson	
1748	Abraham Ersson	
1764	Zakarias Johansson 1741 g. 1762 Karin Abrahamsdotter 1731 Johan 1764 - 1786 Abellonia 1765	från Höven från kyrkobordet till Krånge 7
	Nils Ersson 1772 - 1835 g. 1799 Carin Olsdotter 1770 Erik 1800	

Vid första storskiftesdelningen av Mo by år 1775, tilldelades änkan Ella Andersdotter från Ruske född 1716 Mo **nr. 6**. Hon var änka efter Henrik Kristoffersson född 1722 i Bölen, han ägde, förutom i Bölen, även hemmanet Mo nr 6.

Hon flyttade nu med sin yngste son Henrik, som då var sju år, till hemmanet i Mo. Han var född 1761 så det var alltså år 1768 som han etablerade sig i Mo. Han blev en mycket omtalad och mäktig man. Hans märken och minnen finns lite var stans i byn, i skogen har hittats ett flertal ”tjärvedslågor” där han huggit in sitt namn. Han var bl.a. kyrkvård i ett flertal år. Det var även han som etablerade sig i Osele som hans son Fredrik senare blev ägare till.

Han tog sig namnet Molin år 1821, och är alltså stamfader till alla Molinare häromkring.

Han gifte sig med Helena Eliasdotter dotter till gästgivaren Elias Grelsson.

1790	Henrik Henriksson "Molin" 1761 - 1836	från Bölen 3
	g. 1795 Helena Eliasdatter 1773 - 1855	från Mo 3
	Henrik 1796	g. Vallen 1
	Elias 1801 g. Eva Andersdotter 1805	från Eden 4
	Anna Helena 1803 g.	till Ruske
	Fredrik 1806	nybygget Osele
	Anders 1809	köper Mo nr 1 littra B
	Ulrika 1812 g. Carl Zetterström	Bölen

År 1816 erhöill Henrik Henriksson i Mo junsele socken efter gjord ansökan, tillstånd att till mulbete få begagna en tract å Junsele kronoallmänning, på östra sidan om det sk. Oselet. Den årliga afradsrântan var ett lispund smör.

Men detta var ej de andra bönderna i byn nöjda, dom kände sig väl lurade, så dom stämde Henrik Henriksson och från ett domstolsprotokoll kan vi läsa följande:

Kungl. Majts. och rikets kammarkolegie utslag uppå de besvär Salmon Jonsson, Jon Abrahamsson, Daniel Danielsson, Per Salomonsson, Pehr Abrahamsson, Ingel Andersson, Anders Andersson och Elias Eliasson i Junsele och Mo, genom befullmäktigad ombud, H.G.Malmborg anförd deröfver, att kungens befallningshafvare uti Vesternorrlands län, hvaref Hendric Hendricsson i Mo giordt ansökning, att få tillträda och till mulbete för kreatur begagna en tract å kronoallmänningen på östra sidan om det så kallade Osele, från ytternäs till tarsilsdalen. Efter undersökning på stället genom utslag af den 19 october 1816 förklarat bemälte Hindric Hindricsson berättigad tillträda, samt med förbehåll af Kungl. Majts. och kronans fria disposition, tills vidare innehafa ofvanberörde allmänning tract emot erläggande af ett lispund smör i årlig afrad ifrån och med påföljande året 1817. Hvaröfver Hindricsson blifvit hörd och sig förklarar, samt kungens befallningshafvare i Vesternorrlands län och kammar advocatsfeskäl ämbetet med utlåtande inkommit gifvit i Stockholm den 27 februari 1818.

I svar på skrivelsen kan vi läsa och förstå att klagomålet avslogs.

Kungl. kammarkollegium har låtit handlingarne i detta mål sig föreläsas, och som klaganderne sine namn under besvärsskriften icke egenhändigt tecknat, och besvärens författare H.G. Malmborg icke derunder jemte namnet utsatt sin syssla, altså kan Kungl. ???

Längre än så kan vi inte läsa svaret men vi kan förstå att byborna som klagat förlorade på att dom inte hade satt sina namn under skriften och att Malmborg inte titulerat sig.

Hindric Hindricsson kom senare att bosätta sig på stället och erhåller åborätt till Osele år 1824.

År 1833 övertar sönerna Fredrik och Anders nybygget av föräldrarna som avtog föderåd.

Borgensmän var P. Lidström i Näsåker och Anders Molund i Mo. De övriga barnen Henrik Elias, Anna och Ulrika fick 100 riksdaler vardera.

Senare utlöser Fredrik sin broder Anders mot 266 riksdaler samt rätt till fäbodställe som Fredrik skall utvisa. Det blev den så kallade ” Oselboern”.

I ett domstolsprotokoll från 1856 angående ansökan om avvitrning står följande:

Fredrik Henriksson har sedan år 1827 med berömvärd arbetsamhet på ensam hand satt nybygget i sådant skick att därå sedermera framfödas tvenne hästar, åtta kor, två ungnöt samt tjugo får och getter. Dock med tillhjälp av halmfoder löv och skav.

Ståndskogen å denna utmart är visserligen för husbehov tillräcklig, men timmertillgången ringa, Detta till följd av mångåriga utsyningar till Kramfors och Lo sågverk.

Jakt och djurfångst ävensom fiske saknas. Humleodling är försökt, men utan framgång. Grundräntan uträknades till 9 daler 18 öre 21 penningar silvermynt. detta överstiger endast med tre fjärdedels öre grundräntan för halvt gärdesmantal eller 12 seland.

Med förhållande till den besädda jordens avkastning uträknat kronotonde: en tunna två och nitton trettiondedels kappland, att utgå med en femtedels råg och fyra femtedelar korn.

Fredrik Henriksson ansöker år 1858 om avvitrning och skatteläggning av Osele on 14 1/2 seland. Tunmlandstalet var 1209 duglig mark och 665 impediment. Rösläggning och upphuggning av rågångar utfördes under åren 1863 - 1865 efter en år 1828 upprättad karta av lantmätaren L. Östlund

År 1859 ansöker Fredrik tillsammans med Per Jönsson och Zakarias Persson från Forsmo samt Abraham Jönsson Monäset om syn och undersökning av att få uppföra en husbehovskvarn i Kvarnån.

År 1874 säljer Fredrik och Margareta sitt hemman i Osele till tre av sina barn, till sonen Henrik och döttrarna Fredrika och Gertrud Kajsa för 6000 riksdaler samt avtar på livstid följande föderå:

Boningshus, herrberge, andel i källare, säd, fläsk, strömming.

Årligen 70 st. sågtimmer hugget framforslat, ej under 12 tum i topp. Vadmalskläder, stumpor, vantar, skor. Föda för två kor 4 småskap samt vedbrand.

Anställa och avlöna piga som skall biträda vid tillsägelse. Skyldighet för köparna att fullfölja föderået om de skulle önska flytta till annat ställe.

Fredrik Henriksson avled i Mo år 1882 hans hustru något år senare.

Henrik Henriksson Molin drunknade den 8 november 1836 och i dödsboken för Junsele församling står följande:

Mo. F.d. Bond. och kyrkvärden Henrik Henriksson Molin . Olyckligen omkommen i Elfen midt nedanför sin gård - Kronolänsmannen i Distriktet, Herr Zachris Lidblom undersökte om orsaken till dödssättet hvaraf det uppdagades att han ej det i avsikt att förkorta sitt lif, utan i yrsel å följd hvaraf han på öfrigt sätt ärligen begravas hvilket skedde d. 20 der påföljande. 75 å,r 9 mån. 3 veckor, 4 dagar

Elias övertar nu hemmanet Mo nr. 6, som fadern Henrik ägt och brukat under hela den tid som han arbetade med Osele nybygge.

Elias gifter sig med Eva Andersdotter från Eden.

Elias och Evas barn:

Anders Eliasson Molin född 1833

Erik Jakob

Anders som övertar hemmanet, i kyrkboken år 1870 är Anders hemmansägare men han är ännu inte gift, utan i hans matlag är upptaget två pigor och en dräng.

Anders gifter sig med Johanna Kristina Molin född 1845 från Sunnansjö. (klomp-släktet) ”Anders Iljas Johanna” var varmt religiös och var mycket mån om att hålla sig på god fot med prästerskapet. Hon var mycket förmanande och gick ofta runt i gårdarna och såg till att allt stod rätt till. Var ovän med Anders Henriksson Molin och en gång när hon gick därifrån stannade hon en bit ute på åkern drog upp kjolen och visade ändan. (det var de mest förnedrande man kunde göra). Ofta gick hon runt i gårdarna och drog ett finger utefter lister och dyligt, och var det dammigt sa hon - här behövs ett husförhör - Gubben Anders var däremot en tyst man och sade sällan mer än nödvändigt. Sur och tjurig var han.

Anders och Johannas barn:

Elias Oskar 1878, torpägare Uman

Eva Maria 1879

Sara Magdalena 1876, blir kafeägare i Krånge.

Hans Erik 1880, övertar hemgården.

Anders 1881, torpägare på Uman.

Henrik Jakob, 1884

Kristina 1885

Erik övertar nu hemmanet och gifter, i första giftet med Hulda Margareta Näsström från Liden. Hulda Margareta dog 1918.

Eriks och Hulda Margaretas barn:

Stina Greta född 1913

Henrik Arne född 1915

Aina Maria född 1917 död 1918

Erik gifter om sig med Signe Rönnberg.

Eriks och Signes barn:

Elsa

Sigvard

Sonja

Beda

Sigvard övertar gården men förblir ogift, efter Sigvards död 1997 ärver Sigvards syskon hemmanet som senare säljs.

Roland Hopstadius blir hemmanets näste ägare. Rolands morfars morfars far var Henrik Henriksson/Molin som kom till Mo år 1768 som sjuåring tillsammans med sin mor.

Gårdens fäbod var Flakaåsboern, ett område på gårdens östra skifte öster om Lövåsen.

Från hemmanets östra skifte har avstyckats tre torp intill Uman, samt att Sigvard lät sälja östra skogsskiftet till Sune och Anne Britt Larsson.

Mo 6:2, ägs numera av Mikael Haag, känd som ägare av filmhunden Turbo.

Mo 6:3, ägs Jan Hansson

Mo 6:5, före detta tullkvarn ägs numera av Roger Brodin